

Op 16 juni 2012 stonden we met een tiental liefhebbers paraat om ons te laten rondleiden door Dries Van den Broeck voor een heel boeiende lichenenreis door Hechtel.

Achtereenvolgens werden Den Brand, Resterheide, Achter Don Bosco en het oud kerkhof met een bezoekje door de enthousiastelingen vereerd.

Enkele tientallen verschillende soorten werden gedetermineerd. We kregen telkens zeer waardevolle informatie, begrijpbaar niet alleen voor de al gevorderde geïnteresseerde maar ook voor de leek.

Door de loop zie je pas de ware schoonheid en levenskracht van deze onooglijke dingetjes!

Verheugend ook is vast te stellen dat de aangetroffen soorten en aantallen duiden op een relatief goede luchtkwaliteit in het gebied.

Met een gereputeerde korstmossenkenner als Dries konden alleen de weergoden spelbreker spelen en, na toch al vijf uur lichenenjacht en pas aangekomen op het kerkhof, kwam een stortbui definitief de pret bederven.

Absoluut voor herhaling vatbaar wat ons betreft. Misschien ook eens een ontdekkingsreis op het militair domein?