

Dag van de Natuur – zaterdag 19 november

Zaterdag 19 november 'vierden' we de Dag van de Natuur. Dat vieren gebeurde door met z'n allen erin te vliegen en onze natuur wat mooier te maken. Natuurbeheerswerken met een grote N, dus.

Ons 'Kleinhoefheike' is een stukje heide aan de rand van de weilanden van Katers-Noord heeft zich deze zomer van haar mooiste kant laten zien : bloeiende struikheide, duivelsnaaigaren, blauwvleugelsprinkhanen,

We willen zorgen dat al deze heidesoorten er zich ook de volgende jaren weer welkom voelen.

Daarom was het nodig om de opslag van berkjes, Amerikaanse vogelkers en bramen wat in te tomen. Foto's van de Dag van de Natuur vind je in het foto-album.

De jongeren van Don Bosco, die in oktober twee dagen kwamen meewerken, hadden al een flinke aanzet gegeven. Foto's van hun activiteiten samen met de terreinploeg en vrijwilligers vind je in het foto-album.