



**Fietstocht: onze  
natuurgebieden op zijn  
mooist– zondag 31 mei 2015**

Alhoewel we een stralende  
zon besteld hadden lieten de  
weergoden ons in de steek!  
Onder leiding van François ,  
Bèrke en Gunter fietsten  
dertien natuurliefhebbers  
langs een zestal prachtige  
natuurgebieden van

Natuurpunt. Bèrke wist heel wat te vertellen over de geschiedenis , de aanschaf en het  
beheer van de gebieden. Prachtig waren de blauwgraslanden in de Dommelvallei waar o.a.  
de Gevlekte orchis in bloei stonden. Jammer genoeg begon de regen vanaf hier serieus te  
worden. Fietsend langs het gebied Schuyelenswijer eindigde de fietstocht ten slotte aan de  
Katershoeve.