



Sint-Elisabethschool bezoekt Begijnenvijvers/Resterheide

Acht leerlingen van de Sint-Elisabethschool in Wijchmaal kwamen op vrijdag 13 maart een bezoekje brengen aan Begijnenvijvers/Resterheide. Jarno, Quinten, Daan, Niels, Mathijs, Xin Fu, Trimmy, Robin en meester Luc werden rondgeleid door Evelyn, Inge en Theo van Natuurpunt.

De leerlingen en meester waren met de fiets helemaal vanuit Wijchmaal naar de Begijnenvijvers gereden. Na een korte kennismaking gingen we op pad. Via de touwbrug staken we de Bollissenbeek over en wandelden over het plankenpad naar de uitkijktoren. Boven op de toren hadden we een prachtig zicht op de Begijnenvijvers en de vele vogels die er wonen.

Op weg naar het moeras konden we even uitrusten op het zachte, warme kussentjesmos langs het pad. In het moeras stond een grote berkenboom met heel grote oren. Dat bleken echter paddestoelen te zijn! Enkele Berkenzwam die tegen de stam groeiden. In het stukje heide, achter het bos, waren zandbijtjes druk bezig hun nesten uit te graven in het warme zand.

Terug aan de Begijnenvijvers mochten de leerlingen een kampvuur maken. We hadden natuurlijk toelating gevraagd én gekregen van de boswachter. De geroosterde marshmallows smaakten heerlijk.