

Een schitterende zondagnamiddag bracht bijna 150 geïnteresseerde wandelaars naar Den Brand. Klein en groot gingen op zoek naar paddenstoelen en nog veel meer. Kun je ze eten, zijn ze giftig? 101 vragen over paddenstoelen! De gidsen probeerden alle vragen te beantwoorden.



Een dertigtal deelnemers die echt iets over paddenstoelen wilden leren, volgden geboeid de uitleg van Jean Claude Delforge. Al zie je ze nog zo vaak, paddenstoelen blijven boeien en blijven prachtig. De wandeling startte al met een enorme groep Glimmerinkzwammen, en vele andere soorten volgden: Eehoorntjesbrood, Vliegenschwam en Russula in allerlei kleuren. Deze laatste moet je proeven om juist op naam te kunnen

brengen. Proeft die matig scherp, scherp of brandend scherp na dertig seconden? Zo smaakt de oneetbare Broze russula zeer peperachtig. Dus, denk eraan! Uitspugen! De eetbare Heksenboleet verkleurt donkerblauw en ziet er dan weer niet echt smakelijk uit. Er zijn zeldzame paddenstoelen zoals de Gele ridderzwam en veelvoorkomende zoals de Dennenvlamhoed die met zijn donkeroranje kleur een warme herfstkleur geeft aan het bos. Sommige paddenstoelen hebben dan weer heel aparte kleuren zoals de Amethistzwam (die lijkt op rode kool) en de Echte kopergroenzwam. Als het allemaal wat te serieus dreigt te worden dan is er nog de Fopzwam. Een aangename en leerzame zondagnamiddag in dit rijke paddenstoelengebied.



De dertig man/vrouw sterke "stevige stappers"-groep verkende de grenzen van Den Brand tijdens een wandeling van +- 8 km op en af door de duinen. De groenflaneerders uit nabije en verre Limburgse gemeenten maar ook uit Brabant genoten duidelijk van het fijne wandelweer, het gevarieerd parcours en de toelichtingen van gids Willy omtrent cultuurhistorie en ecologie van dit uitgelezen natuurgebied.

De dapperste stappertjes, begeleid door ouders en grootouders, gingen op zoek naar elfjes, kabouters en paddenstoelen. Gelukkig had gids Johan het boek van de duinenheks om ze te helpen. Hoe heet die heks ook al weer? De tocht leidde hen duin op, duin af, door los zand, over het hek,... ; geen hindernis was te groot om op ontdekkingsstocht te gaan. Onderweg luisterden ze naar verhalen over verschillende soorten paddenstoelen, waarom ze er zo uitzien, hoe ze zich verspreiden en dat elke soort op zijn eigen speciale plaats leeft. Weet je nog waar de paardenhaartaailing op groeit?

Dank je wel Jean-Claude, Willy en Johan ! Was je er dit jaar niet bij, noteer dan alvast onze paddenstoelentocht op 25 oktober 2015 in je agenda!