

Nazomerwandeling - zondag - 1 september

We ontdekken die middag op het militaire domein het landschap zoals het meer dan honderd jaar geleden nog bestond in de ganse Limburgse Kempen. Het wordt een echte heidewandeling tussen de bloeiende paarse struikheide, de bijen, de prachtige vennen ...



We dronken achteraf voor een koffie of pintje aan de Katershoeve.