

Het bos in de winter - zondag 13 januari

Verslag van onze gids Gaby

En of het die dag winter was in het bos.....

Gewapend met warme sjaals en mutsen trotseerden we met 18 moedige wandelaars (enkel volwassenen!) de ijskoude noord-oosten wind. Nog net geen pak sneeuw, dat kwam de volgende ochtend!



Ook hartje winter is er van alles in het bos te beleven:

Zo vonden we een tondelzwam en berkenzwammen, die vergeten waren dat de herfst al voorbij is!

De sporen van omgewoelde grond deden ons vermoeden dat de everzwijnen ook van het bos kwamen genieten.

En of het vossenhol aan het eekhoortjespad nog bewoond is, stelden we in vraag .

Een heks had haar bezem geparkeerd in een oude berk.

We bewonderden het eikenarboretum en verwonderden ons over de verscheidenheid aan vormen van de bladeren, die nog aan de bomen hingen of op de grond lagen.

In het grote arboretum leerden via de naalden en kegels verschillende naaldbomen kennen.

En aan de hand van het, in een dikke den, uitgesneden hoofd van Zeus zagen we de opbouw van de boomstam.

En tussendoor: flink doorstappen om geen koude voeten te krijgen.....